

Vrienden van het Cheider

De stichting "Vrienden van het Cheider" werd opgericht in 1988 met de intentie steun te verlenen aan joodse volksgenoten en de dialoog met hen te bevorderen. De grondslag van de stichting is de Bijbel, die zij erkent als het onfeilbaar Woord van God. En dat dringt tot solidariteit met Israël op basis van Romeinen 11:28 waar gesproken wordt over "de beminden om der vaderen wil". De bedreiging van de kinderen van het Cheider blijft onverminderd hoog. Vooral door de adequate beveiliging hebben zich in het recente verleden gelukkig geen ernstige incidenten voorgedaan. Deze zijn voornamelijk beperkt gebleven tot schelden en andere vormen van treiteren.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is jaarlijks een bedrag bijeen te brengen voor de beveiliging van de orthodox-joodse school het Cheider in Amsterdam.

Financiën Stichting Vrienden van het Cheider

	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Begroting 2019
Inkomsten	€	€	€
Donaties/giften	62.000	62.377	65.000
Collecten/giften kerken	5.000	5.168	9.500
Legaten	0	7.000	0
Totaal inkomsten	67.000	74.545	74.500

Uitgaven			
Bijdrage Cheider	50.000	51.161	50.000
Kosten fondswerving	13.500	16.623	17.500
Kosten organisatie	2.330	3.253	4.000
Totaal uitgaven	65.830	71.037	71.000
Saldo	1.170	3.508	3.500

Het bestuur wordt gevormd door:

- Dr. M. van Campen (voorzitter) • J.W. Overeem (secretaris) • H. de Gier (penningmeester) • dr. ir. J. van der Graaf (algemeen adjunct) • ds. D.J. Diepenbroek
- ds. C.J. Overeem • E. van Voorden • F. Hulsman-ten Hove

U kunt ons helpen, allereerst door gebed voor het joodse volk, persoonlijk, in het gezin en binnen de kerkelijke gemeente. Maar ook door donateur van onze stichting te worden of een bedrag over te maken naar: Bank NL 22 INGB 0000 4199 25 t.n.v. Vrienden van het Cheider te Gouda, tel. 0182 - 51 55 77

De Stichting Vrienden van het Cheider staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).



Contactgegevens secretariaat:
Stichting Vrienden van het Cheider
Molenstraat 5
3927 AB Renswoude
Tel. 0318 - 51 94 04
info@vriendenvanhetcheider.nl
www.vriendenvanhetcheider.nl



Hoor, Israël...,
Gij zult het telkens herhalen
voor uw kinderen.



Bescherm Joodse
kinderen tegen terreur
• Verzet zich tegen
antisemitisme



Vrienden van het Cheider

De stichting "Vrienden van het Cheider" werd opgericht in 1988 met de intentie steun te verlenen aan joodse volksgenoten en de dialoog met hen te bevorderen. De grondslag van de stichting is de Bijbel, die zij erkent als het onfeilbaar Woord van God. En dat dringt tot solidariteit met Israël op basis van Romeinen 11:28 waar gesproken wordt over "de beminden om der vaderen wil". De bedreiging van de kinderen van het Cheider blijft onverminderd hoog. Vooral door de adequate beveiliging hebben zich in het recente verleden gelukkig geen ernstige incidenten voorgedaan. Deze zijn voornamelijk beperkt gebleven tot schelden en andere vormen van treiteren.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is jaarlijks een bedrag bijeen te brengen voor de beveiliging van de orthodox-joodse school het Cheider in Amsterdam.

Financiën Stichting Vrienden van het Cheider

	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Begroting 2019
Inkomsten	€	€	€
Donaties/giften	62.000	62.377	65.000
Collecten/giften kerken	5.000	5.168	9.500
Legaten	0	7.000	0
Totaal inkomsten	67.000	74.545	74.500

Uitgaven			
Bijdrage Cheider	50.000	51.161	50.000
Kosten fondswerving	13.500	16.623	17.500
Kosten organisatie	2.330	3.253	4.000
Totaal uitgaven	65.830	71.037	71.000
Saldo	1.170	3.508	3.500

Het bestuur wordt gevormd door:

- Dr. M. van Campen (voorzitter) • J.W. Overeem (secretaris) • H. de Gier (penningmeester) • dr. ir. J. van der Graaf (algemeen adjunct) • ds. D.J. Diepenbroek
- ds. C.J. Overeem • E. van Voorden • F. Hulsman-ten Hove

U kunt ons helpen, allereerst door gebed voor het joodse volk, persoonlijk, in het gezin en binnen de kerkelijke gemeente. Maar ook door donateur van onze stichting te worden of een bedrag over te maken naar: Bank NL 22 INGB 0000 4199 25 t.n.v. Vrienden van het Cheider te Gouda, tel. 0182 - 51 55 77

De Stichting Vrienden van het Cheider staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).



Contactgegevens secretariaat:
Stichting Vrienden van het Cheider
Molenstraat 5
3927 AB Renswoude
Tel. 0318 - 51 94 04
info@vriendenvanhetcheider.nl
www.vriendenvanhetcheider.nl



Hoor, Israël...,
Gij zult het telkens herhalen
voor uw kinderen.



Beschermt Joodse
kinderen tegen terreur
• Verzet zich tegen
antisemitisme



Gedenken is meer dan denken

‘Vergeten leidt tot ballingschap, gedenken is het geheim van de verlossing’. Deze indringende woorden staan te lezen bij het Holocaust-monument in Yad Vashem in Jeruzalem. Ze zijn afkomstig van de Poolse rabbi Eliëzer ben Israel ofwel de Baal Shem Tov (Besjt). Ik moest eraan denken in de week dat Nederland Bevrijdingsdag vierde. Wat betekent voor ons gedenken? Alleen terugdenken aan de vijf lange jaren dat de



nationale driekleur niet mocht wapperen? Alleen ons herinneren dat we zuchtten onder de terreur van Nazi Duitsland, en je realiseren hoezeer het joodse volk geleden heeft: de vernedering, de uitsluiting, de deportaties, de concentratiekampen, de moordpartijen, de gaskamers, de meer dan zes miljoen joodse volksgenoten die niet terugkeerden uit de dodenkampen? Van de 140.000 Nederlandse Joden vonden 100.000 mannen, vrouwen en kinderen de dood tijdens de Holocaust. Kunnen we volstaan met een moment stilte en een roerende toespraak?

Nee, want gedenken is veel meer. Het is als met die oude houten kist in een historische kerk in Noord-Brabant. Daarop stonden de woorden: ‘Gedenk de armen’. Alleen een uitnodiging om de armen niet te vergeten? Het is vooral een aansporing om iets voor de armen te betekenen en iets voor hen te doen. Vandaar ook die gleuf in die fraaie eikenhouten kist.

De Holocaust gedenken betekent: herbezinning op de relatie tussen de kerk en het joodse volk. Hoe kon het gebeuren dat eeuwenlang gedacht, geprekeerd en geloofd werd dat Israël had afgedaan in het heilshandelen van God? Waarom waren de protesten tegen het optreden van de SS-ers vanuit de kerken zo schaars en zo beperkt van omvang? En hoe is het mogelijk, dat de vervangingsgedachte – de kerk in de plaats van Israël – nog altijd springlevend is bij sommige christenen.

Gedenken dient tot inkeer en tot omkeer te leiden. Dat is niet alleen een zaak van woorden, maar moet ook tot uiting komen in ons handelen. Daarbij kunnen we dicht bij huis blijven. Diep treurig is het dat de joodse kinderen van het Cheider in Amsterdam worden uitgescholden en bedreigd. Ontoelaatbaar is het dat zij les moeten krijgen achter een solide ijzeren hek en permanent bewaakt worden door de marechaussee en elektronische camera's.

De Stichting Vrienden van het Cheider zet zich al tientallen jaren in om onze joodse volksgenoten te ondersteunen bij de bekostiging van deze veiligheidsmaatregelen. Mag ik een klemmend beroep op u doen ons daarbij te helpen? Op deze wijze zal ons gedenken van de bevrijding een arm om de schouders van onze oudste broeder betekenen.

Dr. M. van Campen, voorzitter

Een van de docenten op het Cheider stelt zich voor

Sinds 1994 ben ik leraar aan het Cheider. In die jaren heb ik alle mogelijke functies bekleed, waaronder directietaken. De tijd is snel gegaan en ik heb het altijd als een voorrecht gevonden dat ik kon bijdragen aan de ontwikkeling van de joodse gemeenschap waar ik deel van uitmaak. En tegelijkertijd heb ik aan de persoonlijke ontwikkeling van velen kunnen bijdragen,

Als kind van ouders die '40 - '45 hebben meegemaakt, ben je je altijd extra alert op antisemitisme. Maar door de zichtbare veiligheidsmaatregelen rondom de school voel ik me zowel beschermd als gehoord.

Mijn grootste wens voor de toekomst van onze school is dat het leerlingaantal gestaag zal stijgen en dat we met steeds hogere kwaliteit onze jeugd mogen klaarstomen voor een goed joods leven in de 21^e eeuw.

Met vriendelijke groet,

Rabbin H. Groenewoudt

